

Døden langs

Tekst **Rolf D. Baldus**
Fotos **Arkiv**

Alt dette skete i et relativt lille areal nær Rufiji floden, hvor farmerne langs vejen til indgangen mod øst for Selous Game Reserve i Mtemere har deres marker.

Det var en måneløs nat i april, og 75-årige Salma lå søvnløs på sin mdungu,

en platform lavet af pinde og grene holdt sammen af lange strenge af bark på toppen af 2 meter høje pæle. Når afgrøderne modnes, bruger farmerne nätterne på deres platform for at kunne jage plyndrende skadedyr og elefanter væk. Salmas's søster, Asha, sov ved siden af hende og snorkede svagt. Den fugtige varme fra regnsæsonen lod ikke Salma finde ro. Hun forsøgte at skue ud gennem mørket, da det

høje rørgræs raslede underligt – ikke som de velkendte lyde af bushpig eller elefanter. Derefter var der stilhed kun afbrudt af gryntene fra en flodhest i en flod i nærheden. Hun beroligede sig selv med, at hvis der var en løve, kunne det helt sikkert ikke være den berygtede menneskeæder, da han kun udførte sin blodige beskæftigelse på flodens sydlige side.

Græsset bevægede sig igen. Pludselig

Rufiji floden

så hun en skygge, der hastigt løb mod hende over det åbne landskab. Hun skreg af frygt, men den uhyggelige silhuet var allerede oppe i luften. Den landede tungt på den splintrende platform og tog fat i den gamle dame. Sammen faldt de til jorden. Den angreb hende igen og borede sine stærke tænder dybt ind i nakken på hende. Salma var død. Løven hoppede op, tog også Asha og knuste hendes ribben og

knogler, og Asha fulgte sin søster ind i det evige mørke.

Bønderne langs Rufiji, der primært var muslimske, navngav den grusomme menneskeæder efter den i deres tid mest frygtindgydende terrorist, Osama. Siden begyndelsen af hans blodige angreb på mennesker d. 31. august 2002 havde Osama netop krævet offer nummer 34 og 35, og farmerne spurgte sig selv, om der

ikke var en vej ud af denne trussel. Osama angreb om natten, når folk fulgte naturens gang og sov, han angreb om dagen ved at bryde gennem deres stråtag, han kæmpede sig gennem rørgræs for at stjæle dem og fulgte derefter den samme sti ud igen.

Under Ujamaa regeringen i 1974 ved Tanzanias første præsident, Julius Nyerere, var farmene blevet tvunget til at forlade deres traditionelle områder i vest i det, der ►





nu er en del af Selous Game Reserve, og slå sig ned nord for Rufiji. Markerne omkring landsbyerne her var dog ufrugtbare, så de krydsede den brede flod i udhulede kanoer for at drive landbrug på flodens sydlige breder. Flere og flere mennesker forlod deres marker, og frygten for at sulte blev tillagt frygten for menneskeæderen.

På en af mine nattepatruljer hørte vi en stor hanløve og prøvede at komme den nær. Vi stødte ind i elefanter, der ødelagde de forladte farme, men der var ingen spor af den store kat. Ved solopgang prøvede vi at finde dens spor, men selv min tracker Saidi, en erfaren tidligere elefant krybskytte fra Ruvuma, kunne ikke holde fast i sporet. Det undrer os ikke, kommenterede spejderne, for Osama er en »unaturlig« løve.

Den historie, der blev spredt rundt i landsbyerne, var, at løven var blevet sendt af en Makonde mand, en fiskehandler der en dag ankom til Rufiji. Han havde lavet en aftale med nogle unge mænd om, at de kunne fiske for ham, og at han ville

låne dem sine net. Men nettene forsvandt, og Makonde manden blev rasende, men forgæves. Det siges, at han, før han rejste, fremsagde en forbandelse om, at han ville sende en af sine hjælpere for at få beboerne ved Rufiji til at fortryde deres tyveri af hans net. Snart herefter blev det første offer taget.

Spejdere blev sendt ud for at få ram på løven, og jeg tog med dem flere gange. Helte er sjældne i denne del af verden, og der er ingen statspensioner til enker og børn efter rangere, der i deres arbejde er blevet dræbt af vilde dyr. Selvom de udlagde snarer langs stierne tæt ved farmene, tilbragte spejderne de fleste af deres nætter krøbet sammen i hytter med stærke vægge og et solidt tag, i stedet for at sidde ukomfortabelt i spinkle skjul over lidt madding i håbet om at få hold på Osama.

Gennem månederne skød spejderne dog ni løver. Flere af disse kan have forbindelse til nogle af drabene, idet det var kendt, at andre løver af og til gjorde menneskeæderen selskab. Til trods for dette fortsatte drabene dog.

At finde denne løve ville være svært for selv den mest erfarne jæger, da den hverken kom på specielle tidspunkter på dagen eller fulgte bestemte stier; og det at se en løve, og ikke mindst dræbe den, i det høje græs er lige så meget et spørgsmål om held som et spørgsmål om dygtighed.

Spejderne blev hurtigt trætte af at leve med hovedet i løvens gab og besluttede at simba mtu, det forheksede vilddyr, ikke

ville blive offer for deres forsøg. Siden det modsatte dog også kunne være sandt, søgte de mod Rufiji's nordlige breder for at fortsætte overvågningen, hvor de fra deres biler patruljerede hovedvejen om natten og skød 2 »uskyldige« løver fra Selous. Dette gav ministeren mulighed for i parlamentet at erklære, at regeringens spejdere pligtopfyldende jagtede menneskeæderen.

Men så, lige efter solopgang den 7. april 2004 sprang løven i den 500 meter brede flod for at svømme ud til en ø, hvor den angreb en fisker, men dennes kollega kom ham til undsætning, og han overlevede. I al forvirringen returnerede Osama for en gangs skyld ikke til sit udgangspunkt, men svømmede i stedet til den nordlige bred og befandt sig nu i nye jagtområder. En uge senere dræbte han en gammel dame, og fire dage herefter skadede han en anden. Det var drabet på de to søstre den følgende nat, der endeligt førte Osama til hans skæbne.

Da naboer fandt stakkels Asha, tilkaldte de spejderne fra en camp i nærheden for at lade dem følge sporet af, hvad der var tilbage af Salma. Nyheden spredtes hurtigt, trommerne lød, og snart var hundredvis af landsbyboerne samlet med gamle forladere økser, spyd og pangas. Larmende gik de langs floden for at drive Osama ned mod spejdere, der ventede ham. Pludselig dukkede Osama op blandt driverne og fik en salve blyhagl fra en af bøndernes gamle rustne gevær. Løven flygtede, men

Den tyske økonom Dr. Rolf D. Baldus har i 30 år arbejdet i eller med udviklingslande som forsker, embedsmand, og politisk rådgiver. I 6 år arbejdede han i Tanzania med at genoprette Selous Game Reserve, og gennem 8 år som regeringens rådgiver for Tanzania's Wildlife Division.

dukkede op igen denne gang foran nogle spejdere, der var kravlet højt op i træerne for at få bedre udsigt. Snart skød alle på en gang, og som det sker i sådanne situationer, ramte et enkelt skud sit mål. Osama var skadet, men flygtede igen stærkt forfulgt af spejderne. Et sidste skud fra siden, og Osama var død. Landsbyboerne samledes hastigt og hakkede snart efter Osama i små stykker. »Nu skal vi spise ham« var den generelle holdning. Siden den dag er ingen blevet dræbt af en løve langs Rufiji. Freden hersker igen – i det mindste til den næste menneskeæder dukker op.

Tanzania Wildlife Department gav Osama's kranie som en gave til denne artikels forfatter Rolf D. Baldus. En grundig undersøgelse viste, at menneskeæderen var en ung tre-fire års han. Løven må have lidt af en grusom tandpine og havde svært ved at tygge, da den havde en revnet kindtand i venstre underkæbe og en byld, der havde beskadiget kæbeknoglen. Snart herefter udviklede Baldus selv, mens han var i Afrika, en svær tandpine, men udsatte behandlingen og tog istedet antibiotika og smertestillende piller. Da han kom hjem til Tyskland, var der dannet en byld, der ligeledes inddrog hans kæbeknogle. Tandene kunne ikke reddes og måtte trækkes ud. Tre dage senere fik hans hustru også svær tandpine i en kindtand i venstre del af kæben, også dette skyldtes en byld, og også hendes tand måtte trækkes ud. »Jeg tror ikke på hekseri«, sagde Baldus, »men jeg fjernede Osamas kranie fra vores hjem – bare for en sikkerheds skyld«. □



Osamas kranie gennemhullet af buckshot.



Morong Safaris

JAGT & SAFARI i Sydafrika



- ♦ 6 dages ophold med 5 dage på jagt 2:1
- ♦ Fuld forplejning på luksus Lodge incl. alle drikkevarer
- ♦ Transport i Sydafrika
- ♦ Flybillet fra Billund eller Kastrup
- ♦ 1 Impala – 1 Blesbuck
– 1 Warthog

Samlet pris 19.900,-



www.morongsafaris.dk
Tlf. 7675 2670



JAGT oplevelser for livet

AFRIKA - AUSTRALIEN - CANADA

CANADA - SORTBJØRN
7 jagtdage med helpension, inklusiv 1 bjørn på bait.
Pr. jagter 18.500,- kr.

SYDAFRIKA - LIMPOPO
6 jagtdage 2 x 1, med helpension inklusiv 1 impala og 1 vortesvin samt gratis afskydning af impala, eland og blue wildebeest hundyr. Fra 1. maj.
Pr. jagter 12.675,- kr. ved 2 jagtere.

SYDAFRIKA - EASTERN CAPE
6 jagtdage 1 x 1, incl. fly helpension, priskejagt på mere end 30 forskellige arter
Pr. jagter 16.500,- kr.

SYDAFRIKA - EASTERN CAPE
10 jagtdage 1 x 1, helpension, 8 stk. vildt, kudu, oryx, blesbuck, impala, bushbuck, springbuck, duiker og black springbuck. Ledsager gratis ophold.
Pr. jagter 35.500,- kr.

AUSTRALIEN - BØFFEL
5 jagtdage 3 x 1, helpension, inklusiv 1 bøffel.
Pr. jagter 30.000,- kr. ved 3 jagtere.

ZIMBABWE - BØFFEL
7 jagtdage 1 x 1, helpension, storvildtsområde. Vi har til dato 100% succes på bøffel.
Pr. jagter 55.000,- kr.

VIGSBJERGSAFARIS

Mindevej 12 · 5592 Ejby · Tlf. 64 46 28 28
mere info på: www.vigsbjerg.dk

Husk foredragsaftenen

Fredag d. 11. september 2009 kl 17.30 på Valdemars Slot
– ved årets gæstestiller Erik Pedersen

Erik Pedersen blev præsenteret i Trofæes majnummer i år. Hen er en meget aktiv udlandsjæger og har været på de fleste kendte destinationer. Lige nu er han mest optaget af den krævende jagt i bjergene, hvor han i øjeblikket har skudt 8 ud af de 13 Ibexarter.

Aftenens program:

- Kl. 17.30 Velkomst
- Kl. 18.00 Foredrag ved årets gæstestiller Erik Pedersen
- Kl. 19.30 Spørgsmål og kommentarer
- Kl. 20.00 Rundtur på Jagt- & trofæmuseet, herunder gæstestillingen
- Kl. 21.30 Slotsbuffet og fadøl i Slotkælderen
- Kl. 23.00 Slut

Pris for aftenens arrangement 300,00 kr pr. person. Alle er velkomne.
Ring til NSK's sekretariat og hør om der er plads.

Slotsbuffet og fadøl i Slotkælderen

- Hvide sild med hjemmelavet karrysalat
- Æg og rejer
- Bagt laks med pesto
- Blandet salat
- Skinke med stuvede grønlangkål
- 2 slags ost
- Lyst og mørkt brød
- ½ fadøl per person